

Hvem kan have glæde af sjælesorg?

”Alle” er det enkleste svar på ovenstående spørgsmål.

Enhver kan have glæde af sjælesorg. Både når livet opleves let og når livet opleves svært. Noget i livet som er en bagatel for den ene, kan fylde utrolig meget hos en anden.

Enhver som ønsker et menneske der lytter, eller et menneske at betro sig til, kan have glæde af sjælesorg.

En sjælesorgsamtale kan handle om åndelige spørgsmål som synd, tilgivelse, nåde, Guds kærlighed, Guds fravær osv.

Det kan også handle om alt mulig andet.

F.eks. vanskeligheder på jobbet, i ægteskabet, med børnene, med følelser, med kommunikation osv.

Kort sagt: Du bestemmer emnet.

Det kan kræve mange overvejelser og det kan være svært at komme af sted den første gang – men kom frem med frimodighed.

Opsummering

- Sjælesorg er i Jesu fodspor at gå et stykke af Guds vej sammen med et menneske og igennem det formidle tro, håb og Kærlighed.
- I sjælesorg ligger der mulighed for at tale med en medkristen eller et medmenneske under fire øjne og under streng fortrolighed.
- Du bestemmer hvad en sjælesorgsamtale skal handle om
- Enhver som ønsker et menneske der lytter eller et menneske at betro sig kan have glæde af sjælesorg.

Kontakt

Annette Vad: 22 74 32 18
vad@dk.dk

Thorkild Vad: 23 71 82 60
thorkild.vad@indremission.dk

Charlotte Møller Laursen: 20 49 42 10
charlotte@m-laursen.dk

Steen Møller Laursen: 30 72 38 43
steen@m-laursen.dk

Sjælesorg



Sjælesorg

Med denne skrivelse ønsker vi at gøre opmærksom på det tilbud om sjælesorg vi har i vores samfund i Videbæk.

I sjælesorgen ligger der mulighed for at tale med en medkristen / et medmenneske under fire øjne og under streng fortrolighed.

I vores samfund har nogle personer stillet sig til rådighed i denne tjeneste og vil gerne bruges.

Det er derfor vores håb, at der hos de personer, som måtte have behov og ønske, må findes frimodighed til at bruge sjælesorgtjenesten.

Bed for frimodighed og for gavn og nytte af tjenesten.

Med venlig hilsen
Videbæk Indre Mission

Hvad er sjælesorg?

”Sjælesorg er i Jesu fodspor at gå et stykke af Guds vej med et helt uforligneligt*) menneske og igennem det formidle tro, håb og Kærlighed.”

*) enestående

Tor Johan Grevbo

Sjælesorg er at give hjælp til at komme/være i et godt og rigtigt forhold til Gud, medmennesker, sig selv og skaberværket.

Sjælesorg er at give hjælp til at få del i frelsen og det evige liv.

Sjælesorg er at give hjælp til at have det så godt som muligt her og nu.

Sjælesorg er at hjælpe til tro, opmuntre til at leve som Jesu discipel, give et bibelsk perspektiv på tilværelsen og pege på det, som er nødvendig for at få del i det evige liv.

Sjælesorg er ikke terapi.

”Alle har noget, som græder i sjælen”

Dostojevskij

Hvilke muligheder ligger der i sjælesorg?

I sjælesorg ligger der mulighed for at tale med en medkristen eller et medmenneske under fire øjne og under streng fortrolighed.

I enhver sjælesorgsamtale er det dig der bestemmer, hvad der skal tales om.

Sjælesorgsamtalen giver således mulighed for, at åbne op for det som trykker i livet, både det åndelige liv og det menneskelige liv.

Det som trykker og fylder i det menneskelige liv, kan optage så meget plads, at det er på bekostning af det åndelige liv.

Derfor kan det være vigtig at komme af med det som fylder, således at der er plads til evangeliet.

”Det, vi bliver gjort bevidste om, kan vi ofte gøre noget ved. Men det, vi ikke bliver bevidste om, gør altid noget ved os. Det, der forties og fortrænges kan vanskeligt helbredes.

Per Arne Dahl